

Hørings svar i forbindelse med planlægning for udvidelse af Aarhus Havn – Marts 2022

Kære Aarhus Byråd

Strandvejen, Tangkrogen og området ved Oddervej og Mindeparken udgør et helt unikt kulturmiljø, som er båret af historien. I flere menneskealdre har borgere fra Aarhus og byens gæster fra nær og fjern haft glæde af at passere og opholde sig ved kyststrækningen, mens de har kunnet nyde udsigten, solopgangen, blæsten, disen, horisonten eller – i tåget vejr – den manglende horisont, og Tangkrogen/Strandvejen/Oddervej/Mindeparken (og sammenhængen med området ved stadion og Tivoli Friheden, Marselisborg skovene, dyrehaven, Moesgaard Strand osv.) ér virkeligt et særligt område, som ikke må spoles af væsentlige forandringer.

Små forandringer er fine; som da der blev installeret pinkfarvede og debatskabende kunstværker eller andre spændende værker i forbindelse med Sculpture by the Sea, eller når bænkemalet i solskinsgule farver, så man næsten ikke kan undgå at blive glad i låget! Den uendelige bro er et fantastisk eksempel på, at befolkningen ikke altid er imod forandring, for de rette forandringer tager vi imod med åbne arme. Mange vil måske også hilse en nødvendig og moderat havneudvidelse velkommen, bare det ikke betyder, at vi samtidig skal vinke farvel til en stor del af den smukke udsigt. Vi har bugten lige op ad byen. Har I glemt det, kære byråd, eller er I blot blevet forblændet af mulighederne for vækst?

Når man kommer gående eller kørende ned ad Oddervej og hen langs Strandvejen – og det er vi faktisk mange der gør, både i bus, i bil, på cykel, i løbesko, med barnevogne osv. – eller når man bevæger sig på vandet i kano, kajak eller med sejl, kan man stadig se ud over vandet og på en del af strækningen helt til Skødshoved og Helgenæs, og sådan skal det helst blive ved med at være. For 30 år siden, før vi fik Østhavnen, kunne man nyde synet hele vejen ned ad Oddervej og langs Strandvejen. Den tid ér forbi, og Østhavnen har sikkert også sin (økonomiske) berettigelse. På et tidspunkt må man dog overveje, om vækst er den eneste rigtige vej frem... for hvor blev glæden af? Den lille og grundlæggende fornøjelse, hvor man kigger ud over vandet, lader tanker flyde i ét med horisonten, glemmer sine problemer eller finder nye udveje og løsninger?

Jeg vil opfordre til, at I i byrådet tænker særligt over, hvad det er, der gør Aarhus til noget helt særligt for alle os helt almindelige århusianere. Det er eksempelvis DEN LILLE, DAGLIGE GLÆDE VED AT KIGGE UD OVER VANDET – når havet og himmelen hver eneste dag ser ud på en ny måde, fordi årstiderne, vejret og farverne skifter. Det er det aktive liv, hvor vi bevæger os ad den samme smukke vej, på vej i hver vores retning, hvor vi følger eller krydser hinandens spor, smiler til hinanden, giver hinanden noget med... DET ER VORES BYNÆRE NATUR, et unikt og uerstatteligt kulturmiljø, vores allesammens herligheder. Det er v-o-r-e-s by og kyst, lad os passe på den.

Med kærlig hilsen fra en århusianer, der virkelig elsker sin by. ♥

Lene Damgaard
Agernvej 109, 8330 Beder