

## HØRINGSSVAR

### FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1163 - UDVIDELSE AF AARHUS HAVN

#### VI VIL TABE KONTAKTEN TIL BUGTEN

Den foreslåede havneudvidelse afskærer byen fra havet. Den planlagte havneudvidelse vil fra den bynære kyststrækning syd for byen for altid afskære oplevelsen af, at byen ligger i en bugt, da den visuelle kontakt til Mols og Helgenæs forsvinder. Det vil sige, at oplevelsen af den store skala forsvinder. Området omkring Tangkrogen er det vigtigste rekreative område i Aarhus. Området besøges dagligt af tusinder af borgere - titusinder i sommerperioden.

Det er min klare opfattelse, at de forelagte visualiseringer af den planlagte udvidelse ikke står mål med virkeligheden. Det er godt med visualiseringer, så man kan danne sig et indtryk af, hvordan byggeriet vil påvirke den unikke udsigt - som er et af varetegnene for Aarhus Bugt. Man skal dog være opmærksom på, at man gentagne gange har oplevet, at sådanne visualiseringer ikke er retvisende og har været med til at beslutninger derfor er taget på et forkert grundlag. Det er min mening, at udvidelsen vil opleves anderledes voldsom - der vil visualiseringens små elementer opleves som en mur, en adskillelse, en opdeling og indskrænkning af havfladen. Jeg er meget bekymret for, at Aarhus' vigtigste rekreative område for tid og evighed ødelægges af havneudvidelsen.

Jeg vil derfor stille spørgsmålet: *Mener Århus Kommune at visualiseringerne er retvisende, og at der er taget tilstrækkeligt højde for de store karaktertræk i landskabet?*

#### SKOLE I KOBLINGSPUNKTET MELLEM BY OG LANDSKAB

Jeg er bestyrelsesmedlem på Rudolf Steiner-skolen i Århus, der ligger på Strandvejen 90 og 96-102. På skolen går der dagligt omtrent 500 elever, og skolen bruger flittigt Tangkrogen, stranden og skoven til både undervisning, idræt, udflugter og SFO.

Filtensborgs Plads og Tangkrogen er koblingspunktet mellem midtbyen og landskabet syd for byen, og Strandvejen formidler mellem Marselisborgsskoven og bugten. Steinerskolen er så heldig at ligge i netop dette koblingspunkt mellem havet, stranden og skoven. Skolen ligger bogstaveligt talt lige overfor stranden ved Tangkrogen, og dermed lige i sigtelinjen til havneudvidelsen.

Havneudvidelsen kommer i realiteten til at betyde, at koblingspunktet mellem by og natur flyttes dramatisk langt mod syd. Alle brugere af skolen - elever, lærere, forældre og bedsteforældre - vil dermed både få forringet den visuelle kontakt fra byen til naturen i deres dagligdag, og få forringet deres mulighed for at bruge stranden, havet og vandet.

Jeg vil derfor gerne stille spørgsmålet: *Er der i planerne taget højde for beliggenheden af skolen? Og for betydningen af den visuelle forbindelse mellem by og hav i vurderingen af projektet?*

#### VÆKST FOR VÆKSTENS SKYLD SKADER BYEN

Der er mange - potentielt samtidige - projekter i området: Aarhus Havns udvidelse, ReWater rensningsanlægget, Marselistunnellen og Kongelunden med byggeri af bl.a. et nyt stadion. Alle disse projekter er planlagt til at afvikles samtidigt og vil give både trafikale, støv-, lugt- og støjmessige gener, for ikke at tale om store klima- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser.

Det er nok de fire største projekter, der afvikles i kommunen - på samme tid, inden for en radius af 2 km. Det bliver ganske umuligt at udholde for både beboerne i området, skoleeleverne, forældre og andre trafikanter og rekreative brugere i en periode på mindst 10 år, hvor alle fire projekter er aktive og 30 år for havneudvidelsen.

Samtidig bygger havnens argumenter for behov for udvidelse alene på et eventuelt fremtidigt scenarie, hvor der er stor vækst. Havnen planlægges ud fra verden i går, og selv fremskrivninger indikerer ikke, at Aarhus Havn har brug for mere plads. I stedet burde havnen transformere nogle af de områder, der historisk har været brugt til øvrigt gods og anvende disse områder til containere. Vi skal have en klogere og grønnere vækst i Århus end dette.

Jeg vil derfor gerne stille spørgsmålet: *Er der i planerne taget højde for den samlede belastning for byen på tværs af projekter, set i forhold til de usikre vækstscenarier for selve havnen?*

Jeg håber at disse kritiske bemærkninger og spørgsmål kan have betydning for, at havneudvidelsen bliver genovervejet og ændret til det bedre.

Med venlig hilsen

Esben Dannemand Frost

Arkitekt MAA

Medlem af skolebestyrelsen for Rudolf Steiner-skolen i Århus