

Debat om Folkehuse

" Line, jeg bliver 80 år om 14 dage, kan jeg være med til at bestille menuen den dag?"

Det svarer Line naturligvis "ja" til!

For sådan er det i vores cafe, hvor faste beboere og folk der bor omkring **Folkehuset Marselis** kommer og spiser et veltillavet og varieret måltid. Her kan man møde det faste klientel og hilse på damerne fra yogaholdet, som lige skal drikke en kop kaffe og smage de hjemmebagte boller eller drømmekagen. Eller "Gå-damerne" som hver fjortende dag samler et forskelligt antal deltagere til en travetur - de afslutter også turen med en varm kop kaffe og en småkage.

Der er også nogen der øver sig i sangkor, nogen spiller teater og atter andre hiver i diverse instrumenter i træningslokalet. Med mellemrum har vi eftermiddage med kaffe og kage og underholdning, så synger eller brummer alle med på Kaj Normann Andersen, Kim Larsen og John Mogensens melodier.

Vi har jo også Banko med små gevinster og megen hygge. Cafeen leverer hjemmelavede kager til kaffen!

Stolegymnastik har stor søgning og det giver skam sved på panden!

Engang var hensigten med lokalcentrene, at hjælpe mennesker med at komme ensomheden til livs, den opgave er jo ikke løst endnu!

Når man bliver ældre kan det være svært at komme hjemmefra, måske er ens livsledsager væk, diverse skavanker gør det besværligt at bruge den kollektive trafik, eller det kræver overskud at lære nye mennesker at kende, derfor er det så vigtigt med et sted nær ens bolig, hvor der er rart at komme og hvor de kender én!

Det giver trivsel!!

Så lad være med at true os med lukning, det er den helt forkerte vej at gå!

Ros i stedet jeres hårdt arbejdende personale, som hygger om folk og gør det rart at komme i **Folkehusene** - det har de fortjent!!

I er velkomne til at kikke forbi!!

Venlig hilsen Åse Rise
Frivillig