

1. Jeg taler fra frø perspektiv – fra sumpen av frivillige og brugere. Dette forløb viser, at der er faktisk ret langt afstand fra helikoptersynet, som eksisterer i forvaltning og eventuel også i styregruppen, til den anden side med jordperspektiv, som tilhører de frivillige, brugerne og almindelige borger vedr. de forskellige folkehuse i Aarhus kommune. Problematisk.



2. Processen har lidt noget under forvirring over mål og midler. Der har været en plan for forvaltnings side, som er sat i gang for nogle år siden men den har ikke sivet ned til sumpen. Vi har manglet en god borgerlig dialog i lokalsamfundet. Som resultat herfra har kommunen måtte holde indtil flere dialog møder. De har ikke alle sammen været hyggelige at være til.

3. Et af hovedpunkterne, som rejses gentagne gang er behovet for mødelokaler. Der er for få steder, hvor små foreninger kan mødes. Der er få steder, hvor folk i alle alder kan være uformelt, hvor det ikke koster mange penge. Omsorg gælder os alle og ses ikke i tal. Det er dog et kerneopgaver i Magistrat for Sundhed og Omsorg.

4. Især Træningslokaler er det andet hovedpunkt i borgerens ønsker. Disse lokaler er åben på forskellige tidspunkter til den almindelige befolkning, resten af tiden er de reserveret til lønnetjenester. Men de er ofte tomme. Det er hørt fra rådmand og fra direktørens side at man nu er meget opmærksom på at fitnessrummene skal indeholde okay udstyr og være åben i tider hvor folk faktisk er vågen og aktive. Det er vi rigtig glad for. Vi håber også at det faktisk bliver en realitet. Dette ønske har flere forskellige lokale foreninger, Ældre Rådet, Frivillig Rådet og også Ældresagen, efterlyst et sted mellem 10 og 15 år. Det ville fremme både sundhed og danne ramme for fællesskaber også. Kommunen arbejder, men den arbejder langsomt. Det behøver ikke at koste en masse penge.

4. Det vil gøre det mere spiseligt for den almindelige borger hvis det kunne kommunikere mere effektivt, at mødelokaler og fitnessrum vil stadigvæk være tilgængeligt lokalt i et eller andet form. Det er ikke lykkes endnu.

5. Vedrørende mit hjerte barn

• Folkehuset Møllestien (Distrikt Midt)

Jeg er taknemmeligt for, at forvaltning også ser de sundhedsmæssige muligheder her. Der var en udvikling før COVID tiden, der var lovende og må gerne kom igen. Analyse papirerne viser at man har også set den tæt tilknytning både til lokale samfundet, til kirken, til Vestergades Forening, FOF og til Fællesrådet. Disse tiltage er på tværs af generationer, selv om meget henviser til ældre. Der er en del folk, som er under 60 år men har hårdt brug for omsorg. Møllestien har også tæt relationer til resten af byen, på grund af sin beliggenhed. Dens funktioner rakker ud over de lokale.

6. Ting der virker: ny booking system, Facebook opslag fra Folkehusene generelt, som kan deles, musiktilbud, som kan bestilles nemt, fokus på forskelle i husene. Vi er kommet væk fra one size fits all princip. Alle aktiviteter fungerer ikke lige godt alle steder.

7. Effektivisering af pedel hjælp, Teknisk personale, har bevirket en reelt nedgradering.

8. Cafeen som samarbejdes partner. Kræver lidt mere professionelle leder. Kok eller økonoma. Denne industrielle køkken har været en af de få, der gav overskud før COVID tiden. Beskæringer medvirker til mindre fortjeneste. Kig på cafeen en gang til. De er en del af fællesskabet.

9. Brug resten af Møllestien – ældre boliger er der brug for! Måske skulle plejehjems afdeling blive ældre boliger i stedet for?

